



AAN ALLE



GESCHEIDEN OUDERS MET



EEN EINDE XAMENKANDIDAAT!

Vandaag is onze dag. De dag van onze diploma-uitreiking. Voor dit moment hebben we jarenlang huiswerk gemaakt. Woordjes in ons hoofd gestampt. Gezwoegd in een veel te hete gymzaal. Uren zenuwachtig bij de telefoon gezeten en eindelijk het verlossende woord gehoord: "Geslaagd!"

Deze dag kan niemand ons meer afpakken. De dag van onze diploma-uitreiking. Of toch wel?

Wat als we onzeker zijn over wie ons naar de uitreiking brengt? Bij wie onze broers en zussen gaan zitten en welke opa en oma er mee kunnen komen? Wat als we bang zijn dat jullie ver uit elkaar gaan zitten, waardoor we niet weten naar wie we als eerste toe moeten lopen na afloop? En we ons dan zorgen maken dat de ander alleen staat? Aan wie moeten we als eerste ons diploma en cijferlijst laten zien? Willen jullie wel samen met ons op de foto? Zeggen jullie elkaar überhaupt wel gedag? Stiekem zien we als een berg op tegen de spanningen vandaag.

Dan draait deze dag niet meer om ons.

Willen jullie ons vandaag een groot cadeau geven? Een cadeau dat niks kost, maar ons alles waard is: een warme herinnering aan onze diploma-uitreiking. ♥

Weet je hoe jullie dat kunnen doen?

- Door zo dicht mogelijk bij elkaar te gaan zitten. Achter elkaar is ook al goed.
- Door voor één dag aardig voor elkaar te zijn, het gedoe tussen jullie opzij te zetten en er voor ons te zijn.
- Door elkaar van tevoren even te bellen en af te spreken hoe de dag gaat verlopen. Dan hoeven wij daar niet mee bezig te zijn.
- Door elkaar gewoon een hand te geven en "gefeliciteerd met onze zoon/dochter" te zeggen.
- Door samen trots te zijn. Op ons.
- Door deze dag om ons te laten draaien.

Gun ons als jeblieft dit 'Grote Moment'. Een moment waar we echt van mogen genieten en we voor heel even ons geen zorgen om jullie hoeven te maken. Een moment vol hoop voor de toekomst: als we straks een eigen huisje hebben, gaan trouwen of als we zelf ooit kinderen krijgen. Momenten waarop we niks liever willen dan twee juichende ouders aan de zijlijn, die er samen voor ons zijn. ♥

Zullen we daar vandaag mee beginnen? Want als het nu lukt, gaat het ons vast vaker lukken.

Namens alle jongeren van Villa Pinedo

-X-

